

DiDi Foundation:

'Ik een kans, zij een kans'



Renate Brugman: 'We kunnen nog zoveel betekenen daar!'

Een olifant op straat aanraken, de Taj Mahal zien, verbijsterd zijn over de massa's mensen, het kindertehuis van Stephanie... Voor Renate Brugman, bestuurslid van DiDi Foundation, was het de eerste keer dat ze haar moederland India bezocht.

Samen met vriend Robert de Wit en Stephanie van Koolwijk bezochten ze St. Jude's Foundling Home in Jhansi, de plek waar het binnen DiDi om gaat. Dit katholieke kindertehuis is de plek waar vondelingen – meest meisjes – terecht komen, net zoals Stephanie dertig jaar geleden. De dag dat het drietal aankwam, werd er net een twee dagen oude baby binnengebracht. Ze was twee maanden te vroeg geboren, een prematuurtje dus.

Renate: "Toen ik dat kleine meisje zag en in mijn armen had, brak er iets in mij. Zo ben ik zelf ook ooit binnengebracht in een kindertehuis in Hyderabad, de plaats waar ik ben geboren.

Maar ze doet het goed! Wat een schatjes allemaal. En ze vinden Robert zo leuk. Hij rent ermee rond en gooit ze over zijn nek. Ze lachen zich rot!"

Missie geslaagd

De missie deze keer was herstel van het lekkende dak, het metselen van een nieuwe wasplaat en het plaatsen van nieuwe toiletdeuren, kraantjes en lampen. Het geld van de DiDi-donateurs, gecombineerd met de twee rechtse handen van Robert de Wit, heeft het leven van de kinderen weer een stuk aangenamer gemaakt.

Behalve werk werd er natuurlijk ook gespeeld en gefeest. 'Ik was jarig in Jhansi. Wat een feest!", vertelt Renate. 'Taart en frisdrank. We werden heel lief toegezongen en daarna gingen de kinderen dansen per leeftijdscategorie. Helemaal leuk!'

Terug in Nederland is de 27-jarige docente aan de Juridische Hogeschool in Den Bosch meer dan ooit overtuigd van het nut van DiDi. 'Met het geld van donateurs kunnen we daar echt een verschil maken. We kunnen nog zoveel betekenen voor de kinderen daar!'

Donateur worden?

Graag! Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer 1388.20.805 van DiDi Foundation. Geld voor DiDi komt rechtstreeks ten goede aan het St. Jude's Foundling Home. Rondom Kerstmis gaat Stephanie weer naar Jhansi.

Jhansi met eigen ogen

Wilt u het kindertehuis met eigen ogen zien? Plus het verhaal van Stephanie of Renate? Dat kan. Tijdens de afgelopen reis zijn talloze filmpjes gemaakt. Van het tehuis, van de kinderen, van het straatbeeld, de Taj Mahal. We komen graag langs met onze verhalen en Indiase spulletjes. Voor donateurs is dit gratis, voor andere belangstellenden vragen we een vrijwillige bijdrage voor DiDi.

Renate met de twee maanden te vroeg geboren baby Rajini



Een aantal kinderen uit het kindertehuis (Stephanie linksboven en Robert rechtsboven)



Website vernieuwd!

In de afgelopen maanden is DiDi op verschillende plaatsen in het nieuws geweest.

In het Brabants Dagblad van donderdag 1 september heeft een uitgebreid interview gestaan met Renate, Robert en Stephanie, naar aanleiding van hun bezoek aan India in juli. Het artikel is te lezen op www.didifoundation.com. Hier zijn ook korte reisimpressies en foto's te zien.

DiDi steunt millenniumdoelen gemeente Oss

DiDi Foundation is op zaterdag 15 oktober op het Walplein in het centrum in Oss te vinden met foto's van St. Judes Foundling home, een grabbeldoos voor kinderen, Indiase sieraden en informatie over DiDi Foundation. DiDi is op die dag één van de organisaties binnen de gemeente Oss die bijdraagt aan de millenniumdoelen. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de 8 belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van armoede en honger, kansen op onderwijs voor alle kinderen, mannen en vrouwen gelijkwaardig en minder kindersterfte. DiDi is één van de druppels op die groeiende plaat. Nogmaals alle donateurs: **thnx!**

Actie Specsavers: DiDi nr. 1 in Oss

De goede-doelenactie van Specsavers is voor DiDi heel succesvol geweest. **In Oss haalde DiDi met 20.455 stemmen de eerste plaats!** Dank jullie wel allemaal voor het trouwe stemmen!

Op de balie van Specsavers staan tot juli 2012 twee spaarpotjes: één van DiDi en één van nummer twee Chaja (zie foto).

Elke klant die een bril of hoortoestel koopt krijgt een groen muntje, dat hij/zij mag doneren aan DiDi of Chaja.

De muntjes hebben nog een onbekende geldwaarde. Volgend jaar juli wordt bekend gemaakt hoeveel geld er uiteindelijk opgehaald is.



Hockey-club

DiDi was te gast bij de opening van het nieuwe hockeyseizoen in Oss op 4 september.



Vodafone en DiDi Foundation

Facebook mensen hebben ongetwijfeld de foto van Stephanie gezien, plus de vermelding dat dit een Vodafonepromotie is. Ook op MTV was de reclame te zien. Helaas is DiDi geen winnaar bij deze World-of-difference actie, maar niet proberen is altijd mis.

Hoe zwaar weegt die pompoen?

Ook buiten Oss heeft DiDi vrienden. Op de jaarlijkse pompoenmarkt in Noordwijk konden bezoekers het gewicht van een pompoen raden in ruil voor een bijdrage voor DiDi. Dit leverde een bijdrage van € 218,21 op. Thanx organisatoren! Wilt u ook wat organiseren voor DiDi? Wij zorgen graag voor foto's, flyers en visitekaartjes. Mail naar didifoundation@gmail.com of bel naar **06 - 319 014 89**.