

DiDi Foundation:

Ik een kans, zij een kans



(ex)Wethouder Chris Ermers: 'Oss voor DiDi mooi begin voor 2012'

Het was tijdens één van de eerste keren dat in Oss de kinderlintjes werden uitgereikt. Een initiatief van de SP, en als wethouder Jeugd en onderwijs mocht ik er bij zijn. Eén van de lintjes was voor een meisje dat een actie had opgezet voor de DiDi foundation, de stichting van Stephanie van Koolwijk, geboren in India en getogen in ons eigen Berghem.

Toch gek, mijn vrouw en ik hebben zelf twee kinderen uit India geadopteerd. Een jongen en een meisje, iets jonger dan Stephanie. Wat prachtig om te zien dat iemand een dergelijke stichting opricht om kinderen in haar eigen weeshuis te steunen. Zo dichtbij en ik wist het niet. Ik wist het niet, maar ben het daarna ook niet meer vergeten. En toen het moment er was om als wethouder afscheid te nemen, leek me de DiDi foundation een heel mooi 'goed doel'. Je weet dat mensen bij een dergelijk afscheid graag wat willen geven. Heel lief natuurlijk, maar waarom voor mij? De kinderen in het weeshuis in Jhansi hebben er toch veel en veel meer aan? Gelukkig sprak een donatie voor DiDi heel veel mensen aan, zodat er een mooi bedrag kon worden overgemaakt.

Een mooi begin van een mooi jaar voor DiDi. We hebben daarna steeds contact gehouden. Stephanie en haar medebestuurders regelmatig ontmoet en beter leren kennen. Onze dochter is met Stephanie bevriend geraakt. En ... het jaar wordt afgesloten met weer twee acties voor DiDi, op twee scholen in Oss (zie artikel).

Tot slot, als 'klap op de oudejaarsvuurpijl', mocht ik dit stukje voor de nieuwsbrief schrijven. Dat wordt vast nog eens 'Oss voor DiDi'. En Oss voor de kinderen van 'St.Jude's Foundling Home' in Jhansi. Een mooie gedachte, een mooi begin voor een mooi nieuwjaar.

Donateur worden?

Graag! Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer 1388.20.805 van DiDi Foundation. Geld voor DiDi komt rechtstreeks ten goede aan het St. Jude's Foundling Home. Rondom Kerstmis gaat Stephanie weer naar Jhansi.

Jhansi met eigen ogen

Wilt u het kindertehuis met eigen ogen zien? Plus het verhaal van Stephanie of Renate? Dat kan. Tijdens de afgelopen reis zijn talloze filmpjes gemaakt. Van het tehuis, van de kinderen, van het straatbeeld, de Taj Mahal. We komen graag langs met onze verhalen en Indiase spulletjes. Voor donateurs is dit gratis, voor andere belangstellenden vragen we een vrijwillige bijdrage voor DiDi.

Chris Ermers



Warme Kerst in India?

De werkgroep 'Samen op weg' uit Vlissingen verkoopt boeken voor het goede doel (<http://verkopers.marktplaats.nl/7428803>) en heeft ieder jaar een bestemming voor de opbrengst. Dit jaar was de opbrengst voor DiDi Foundation. Hiermee kan Stephanie van Koolwijk iets extra's doen om Kerstmis voor de kinderen en nonnen in Jhansi weer heel speciaal te maken. Stephanie vertrekt op 22 december naar India om de kerst in het kindertehuis door te brengen.

Gunt u de kinderen van het weeshuis in Jhansi ook een warme Kerst? Met cadeautjes, snoepgoed, licht en liefde? Laat dan uw hart spreken en doneer op rekeningnummer 1388.20.805 van de Rabobank t.a.v. Stichting DiDi Foundation. Vermeld hierbij 'anoniem' of 'vermelding'.

Kinderen luisteren ademloos

'Weet je wie je mama en papa zijn? Als er twee kindjes samen in één bed slapen, hebben ze dan ook samen één opbergkist onder het bed?' Ademloos, met veel 'ahhhh's en ohhhhh's,' luisterden de kinderen van de Hertogin Johanna school en het Titus Brandsma Lyceum (TBL) naar het verhaal van Stephanie en vroegen honderduit.

Beide scholen organiseerden op woensdag 21 december een kerstmarkt waarvan de opbrengst dit jaar naar DiDi gaat. En als voorbereiding daarop kwam *miss DiDi herself* wat vertellen.

En de TBL-klas met de hoogste opbrengst mag straks gaan bowlen in de Naaldhof!



Millenium doelen

Op zaterdag 15 oktober stonden we in Oss met een vrolijk kraampje spulletjes uit India te verkopen. Er werd op die dag aandacht besteed aan Wereldvoedseldag en Wereldarmoededag.



40-jarig huwelijksfeest: geld voor DiDi in plaats van cadeaus

Mieke en Lex Jacobs uit Berghem vierden op 18 december hun 40 jarig huwelijksfeest. In hun uitnodiging voor het feest hebben ze gevraagd om een donatie voor DiDi in plaats van een cadeau.

De familie Jacobs kent DiDi via de Vincentius stichting in Berghem, waar DiDi tijdens een jaarvergadering een uitgebreide presentatie heeft gegeven over het kindertehuis St. Jude's Founding Home in Jhansi, India. Het enthousiasme waarmee dit verteld werd, sloeg over op Lex en Mieke.

"Door een rechtstreekse verbinding met dit kindertehuis en via persoonlijk contact weten we wat er met de donaties gebeurt", vertellen Mieke en Lex.

"Alles wat de kinderen ten goede komt, zoals een goede huisvesting, scholing, lichamelijke verzorging, kleding e.d. wordt aangepakt! Het is mooi om te zien dat Renate en Stephanie, zelf afkomstig uit een kindertehuis in India, daar heen gaan om de handen uit de mouwen te steken. Door daar ter plaatse te zijn kunnen zij ook de meest nodige zorg zelf beoordelen! Daarom ook dat we graag aan dit doel willen geven".