

DiDi nieuwsbrief nr.5

DiDi Foundation steunt St. Jude's Kindertehuis in Jhansi, India. Deze nieuwsbrief vertelt hoe dat gebeurt.

DiDi Foundation:

Ik een kans, zij een kans



'School is your ticket to the world'!

Het werkbezoek van Stephanie van Koolwijk aan St. Jude's Founding Home in Jhansi – de bestaansreden van DiDi Foundation – was weer enerverend, leerzaam, nuttig en vooral WARM!

Begin mei is het normaal gesproken al warm in India, maar 40-45 graden op het midden van de dag was zelfs voor de nonnen en de kinderen een beetje teveel.

Dat betekende dan ook vroeg opstaan om mee naar de markt te gaan.

"Wat een drukte om vijf uur 's ochtends!", vertelt Stephanie, nog steeds lichtelijk verbijsterd. 'Ik ben inmiddels toch wel gewend aan India, maar zoveel mensen! Overal waar je liep stonden mensen of lagen groenten op de grond voor de verkoop. Ik ben maar ergens op een bankje gaan zitten'. Ook bezoek aan de lokale winkeltjes hoort er standaard bij. Daar worden spulletjes gekocht die niet vanuit Nederland hoeven te komen, zoals toiletartikelen, medicijnen, schoolboeken, pennen en kaftpapier, shampoo, rollen stof voor de schooluniformen, een nieuwe inverter die als een accu oplaadt en stroom geeft als er een powercut is en muskietennetten voor over de babybedjes.

Deze keer werd er ook ingekocht voor de nonnen: maar liefst 100 meter gordijnstof om binnen in het verblijf de gordijnen een keer na jaren te vervangen.

Echte DiDi

Met de kinderen gaat het goed. Ze waren weer enorm blij met de aanwezigheid van Stephanie, de aandacht, de bellenblaas, ballonnen, stiften, nagellak, snoepbanaantjes en de overheerlijke snoepspekjes. Ook het vertrouwen van de nonnen in Stephanie groeit nog steeds.

Stephanie: "De hoofdnon vroeg me om met ieder meisje een apart gesprek te hebben, om te benadrukken dat je best doen op school belangrijk is. In zo'n gesprek hoor je veel, ook minder leuke dingen. Ik voelde me echt hun DiDi, hun grote zus. Omdat de meeste meisjes mij als voorbeeld zien, heb ik ze op het hart gedrukt om – net zoals ik – eerst je school af te maken, en dan pas te gaan denken aan trouwen en kinderen krijgen'.

Eind december van dit jaar vertrekt Stephanie, weer samen met Renate en Robert, naar Jhansi. Dan wil ze voorbereid zijn om opnieuw te investeren in het gebouw en de kinderen. Ook Robert zal zijn handen weer flink laten wapperen. Maar daarvoor is geld nodig. Didi hoopt op spontane, gulle giften of bijdragen van donateurs. De maandelijkse bijdrage kan hoog of laag zijn: voor de kinderen in Jhansi is alles een teken, dat er mensen zijn die om hen geven.

Donateurs zijn welkom!

Wil je Didi Foundation helpen en bijdragen aan het motto 'Ik een kans, zij een kans'? Word dan donateur en maak maandelijks een vast bedrag over. Dat kan op rekeningnummer 1388.20.805 van de Rabobank ten name van Stichting DiDi foundation, o.v.v. 'vermelding' of 'anoniem'. De huidige donateurs ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een homemade Indiaas diner, als dank en waardering voor hun trouwe steun.

Groenten en fruit, uitgesteld op de grond



In the spotlight: Dolly

Dolly is 14 jaar en ze woont vanaf haar geboorte in het kindertehuis. Ze is lief, behulpzaam maar vooral een erg vrolijk meisje.

Vanaf 2009 heeft ze de zorg voor twee jongere zusjes in het kindertehuis.

Poonam en Neeha hebben beide een geestelijke beperking en zijn in 2009 achtergelaten op het station. De leeftijd van deze kinderen staat niet vast maar ze denken zeven en negen jaar.

De nonnen zorgen natuurlijk voor alle kinderen maar net dat beetje extra aandacht en begeleiding krijgen ze van Dolly. Dit doet ze vol liefde.

Buiten school heeft Dolly een zeer beperkt sociaal leven. Ze

studeert veel, doet de was

en houdt een oogje

in het zeil naar

Poonam en Neeha. Als ik

Dolly vraag wat ze wil worden

zegt ze; "Ik wil Steffiedidi worden"

Haar grootste wens is dokter

worden. Ze is zich er ook van bewust

dat goede cijfers en een diploma nodig zijn om dokter te worden.

'En als ik dokter ben en een stabiele baan heb gevonden, wil ik ook net als jij de weeskinderen gaan helpen'.

Dolly weet dat de opleiding voor dokter financieel niet haalbaar is. De kinderen hebben alleen de keuze om verder te leren voor administratief medewerkster of verpleegkundige. Dit vanwege de financiële situatie in het kindertehuis. Desondanks blijft Dolly doorzetten.

Ooit hoop ik de droom van Dolly waar te maken: ik een kans, zij een kans.

Honeymoon in India

Ook Marlies Langens, bestuurslid van DiDi, gaat naar Jhansi! Samen met Taco, haar kersverse echtgenoot.

Op 10 augustus trouwen ze, op 13 augustus vertrekken ze naar India. In het kindertehuis krijgen ze een honeymoonluch aangeboden.



India meets Oss: DiDi in Groene Engel

Zaterdag 6 oktober wordt er iets moois georganiseerd tussen DiDi en de Groene Engel. We denken zelf aan een Indiase avond, met een documentaire, Indiase dans, verkoop van lekkere hapjes en sieraden en henna tattoos. We houden jullie op de hoogte!

Keep on dreaming...

Ook DiDi blijft dromen... Over meer tijd en meer geld voor DiDi. Soms komen dromen uit: zo heeft Stephanie dankzij haar werkgever Orthodontie praktijk Gemert, Dr. C. Schwiebbe voortaan iedere vrijdagmiddag vrij!

De eerste vrije vrijdag was DiDi te gast bij Wilde Ganzen, die een dag organiseerde voor particuliere initiatieven. Het onderwerp was fondsenwerving, een goede manier om geld te verwerven.

Droom mee met DiDi en help ons met tips om geld voor het weeshuis in Jhansi te verzamelen.

Laat het weten, want DiDi Foundation staat hier open voor. Dream on...



Internationale vrouwendag en DiDi

DiDi Foundation is steeds meer een begrip in Oss. Dat merkten Stephanie, Renate, Anubha en Marlies tijdens internationale vrouwendag in het Titus Brandsma Lyceum in Oss. De hele school stond vol kleurrijke standjes en kraampjes. Ook de DiDi-kraam zag er weer geweldig uit. Rondom de kraam hingen tientallen foto's van de meiden uit het kindertehuis! Op deze manier wilden we direct laten zien waar het geld naartoe gaat en wat we al hebben gedaan om de kinderen een beter leven te bieden. Ook volgend jaar zullen we weer vol trots te vinden zijn op dit geweldige initiatief!

