

Didi Foundation:

# Ik een kans, zij een kans



## 'Ik blijf me altijd inzetten'

Afgelopen zomer is bestuurslid Marlies Landman (voorheen Marlies Langens) getrouwd met Taco. Zij zijn op huwelijksreis naar India gegaan. Een verrassende keuze, maar Marlies wilde heel graag zien waar ze zich al 5 jaar voor inzet. De hoogste tijd dus om een kijkje in het kindertehuis te gaan nemen.

'Ik vond het toch best wel spannend. Ik had er al zoveel over gehoord. Ik was vooral benieuwd naar de kinderen', vertelt Marlies. We werden opgehaald door twee nonnen van het station. Toen we aan kwamen rijden stonden alle kinderen ons op te wachten voor de ingang. Ze hadden bloemetjes en waren aan het zingen om ons welkom te heten en te feliciteren. 'Wauw, wat was dit hartverwarmend'. De nonnen hadden een lunch voorbereid waar we met z'n allen van gingen smullen. Normaal eten de kinderen apart. Dus dat was heel speciaal dat ze dit voor ons geregeld hadden. En ook voor de kinderen want zij eten normaal elke dag hetzelfde.

Meteen werd ons duidelijk wat Didi voor hen betekende. Ze praten vol liefde over Stephanie. En kunnen haar nauwelijks missen. Toen ze in de gaten kregen dat we Stephanie de week erop weer zouden zien, zijn ze meteen aan het schrijven en tekenen gegaan. Want ze wilden heel graag iets aan ons meegeven voor haar.

Ondertussen zijn wij met de hoofdnon op pad gegaan om een inverter aan te schaffen en een kast waar de schoolspullen in opgeborgen kunnen worden. Wanneer dan de stroom uitvalt, kunnen de kids verder studeren.

De kinderen hadden vrij van school maar ze moesten flink studeren. Twee dagen later zouden ze examens hebben. We konden hen dan ook niet continue storen, maar moesten afspraken maken wanneer we naar ze toe konden om met ze te kletsen of te spelen.

'En dat kunnen ze hoor'. Ze kletsen je de oren van het hoofd en willen je alles laten zien. Zo trots zijn ze op alle dingen die ze gekregen hebben en alle veranderingen die Didi Foundation heeft aangebracht.

Aan het eind van onze volgende dag zijn we naar de volgende bestemming gegaan. Met een hele hoop indrukken om te verwerken. Eén ding is zeker: "Ik blijf me altijd inzetten voor Didi Foundation." De kinderen met elk hun eigen verleden verdienen een betere toekomst.

## Donateurs zijn welkom!

Wil je Didi Foundation helpen en bijdragen aan het motto 'Ik een kans, zij een kans'? Word dan donateur en maak maandelijks een vast bedrag over. Dat kan op rekeningnummer 1388.20.805 van de Rabobank ten name van Stichting Didi foundation, o.v.v. 'naam of 'anoniem'.



# In the spotlight: Judy

## 'Vol littekens én hoop!'

Bang en verlegen. Armen, handen, benen en ook gezicht bedekt met littekens. Zo leerden we de negenjarige Judy in de zomer van 2010 kennen. Ze was net nieuw in het kindertehuis en stelde zich aan ons voor.

"Mijn vader is overleden, waardoor mijn moeder niet meer voor mij kon zorgen. Mijn grootmoeder zou dit overnemen. Zij hield mij van school om klusjes te doen. Als ze niet tevreden was, sloeg ze me. Ze maakte vaak een stuk ijzer heet en daar bestempelde ze me mee.

Ik schaamde me voor mijn plekken en durfde niet naar buiten. Op een zondag nam ze me mee naar de kerk.

De priester zag mijn verwondingen en haalde me weg bij haar. In het begin huilde ik veel in het kindertehuis en wist niet goed of ik hier gelukkig kon worden. Wel mocht ik gelukkig weer naar school.

Ik kon in het Hindi en Engels goed praten, maar schrijven heb ik moeten leren. Ik ben vooraan begonnen en heb met veel bijles schrijven geleerd. Ik ben zo blij dat ik weer naar school mag en niemand mij meer pijn kan doen!"

Twee jaar later heeft Judy haar draai gevonden in het kindertehuis en is erg sociaal. Op school is ze ijverig en doet ze het goed. Haar start in het leven was moeilijk, maar we zien en geloven dat het goed met haar gaat komen.



## Presentatie

Didi Foundation heeft op vrijdag 26 oktober het goede doel vertegenwoordigd op de Golf- & Businessclub de Scherpenbergh. Stephanie heeft een geweldige presentatie gegeven. We hebben weer de nodige tips en donaties verzameld, die we uiteraard erg hard kunnen gebruiken!

## Gaatje vrij?

TBL organiseert wederom een kerstmarkt waarvan de opbrengsten naar Didi Foundation gaan. Houd 20 december tussen 17.00u en 19.00u vrij in je agenda!

# Etentje voor de vaste donateurs

We hebben een bijzondere groep vaste donateurs die de stichting al trouw vijf jaar steunt. Speciaal voor deze mensen hebben we op zaterdag 29 september een etentje georganiseerd.

Bij Anubha thuis hebben we een hele gezellige avond gehad. Er werden o.a. foto boeken van de afgelopen jaren bekeken en er is veel gekletst. Wat was het bijzonder om al deze mensen samen te zien. Anubha had gezorgd voor een compleet Indiaas/ Nederlands buffet. Een groot woord van dank gaat naar haar toe. Wat een geweldige prestatie om voor 26 personen te koken.

Met een mooi bloemetje en een persoonlijk bedankkaartje van Didi vertrokken de donateurs tevreden naar huis. Zonder al deze lieve mensen hadden we nooit zoveel kunnen bereiken.

## Oss meets Didi: in de Groene Engel

Begin augustus van dit jaar kregen we te horen dat de Groene Engel haar grote zaal op zaterdag 6 oktober ter beschikking wilde stellen voor de Didi Foundation. Dit ter ere van het vijfjarige bestaan van onze stichting. Nu was het aan ons om deze dag te gaan vullen met hetgeen wat we zo graag voor Didi willen: 'meer naamsbekendheid'

Als snel kwamen we tot een pakkende naam voor deze middag: Oss meets Didi!!!

Het is een middag vol activiteiten geworden. Bezoekers konden zich hullen in de bekende Indiase klederdracht en vervolgens werd daar een prachtige foto van gemaakt. Er werd volop genoten van de dansoptredens van onze eigen Stephanie, die de dag opende met een offerdans, en van een Indiase dansgroep die in echte Bollywoodstijl meerdere dansen liet zien. Speciaal voor kinderen was er een uitgebreide teken- en knutselhoek ingericht waar ze zich ook konden laten schminken.

Kortom: het was een middag vol vertier voor jong en oud. Uiteraard is ook verteld wat de stichting allemaal al heeft bereikt in de afgelopen vijf jaar. En dat we natuurlijk nog meer ideeën hebben. Met een fantastisch team van zeventien vrijwilligers is het een geslaagde dag geworden!

De foto's, gemaakt door Marion van de Coolwijk, zijn bij te bestellen via de website.

[www.didifoundation.com](http://www.didifoundation.com)

